

Dit jaar geen schoolfeest maar wel een ...

“Boekenbeestenwandeling”

Doe mee, geniet met je gezin en win misschien een leuke prijs.

Elk deelnemend kind van De Bijenkorf krijgt sowieso een toffe attentie!

Je kan deelnemen vanaf zaterdag 1 mei tot en met zondag 20 juni.

Hallo, ik ben “Speur” het laatste boekenbeest uit de rij.

Ik ben reuzenieuwsgierig en wil over alles het fijne weten.

Ik ken je nog niet zo goed maar daar komt verandering in. Vandaag neem ik je mee op pad. We doen namelijk de **Boekenbeestenwandeling van 4,5 km** en zoals mijn naam het al zegt :

“Er moet gespeurd worden !” En niet alleen gespeurd maar ook gewandeld, gespeeld en op tijd en stond komt er een **fijn voorlees- en luistermoment** waar je zelf moet voor instaan.

Wat heb je nodig voor onderweg ?

- Bijgevoegd deelnemingsformulier : elke persoon van het gezin mag er eentje invullen. Je kan het kopiëren, overschrijven of downloaden en uitprinten van onze website.
- Je goed humeur / stevige stapschoenen / potlood of pen en papier / hopelijk een zonnehoed of pet / een drankje / stuk fruit of koek om extra energie op te doen / ja, zelfs de picknickmand kan mee.
- Een goed opgeladen smartphone, ipad of tablet om de QR codes te scannen.
- een blinddoek of sjaal om een opdracht correct te kunnen uitvoeren.
- Vergeet vooral je speurneus niet en veel zin om te genieten van deze bijzondere tocht.

Wat is de bedoeling van deze wandeling ?

Ga tijdens de wandeling op zoek naar alle boekenbeesten. Volg de wegbeschrijving met bijhorend plannetje. Er staan ook pijltjes met het logo van De Bijenkorf op. Bij elk boekenbeest dat je onderweg ontdekt, scan je de QR code in en luister je naar het verhaal dat dit beest voor jou in petto heeft. Iemand van je familie kan het verhaal voorlezen of je kan het uiteraard ook zelf voorlezen. En vergeet niet : “Er moet gespeurd worden !” Er zijn verhalen voorzien voor de jongste kleuters, voor de oudste kleuters en leerlingen van de 1ste graad en voor de oudere leerlingen van 2de en 3de graad. Aan jou de keuze welke verhalen je wil oproepen. Je kan ze ook allemaal bekijken.

Start : aan de oprit van de Vrije Basisschool De Bijenkorf in de Schoolstraat van Sleidinge.

Op de oprit van onze school vind je ons reuzenfoto bord van De Bijenkorf. Ga om beurt achter het bord staan, steek je hoofd en je handen door de gaten van dit bord en trek een gekke bek of gewoon een lieve snoet en deel deze foto's met onze school via onze directeur: directie@vbs-bijenkorf.be



We stappen vanaf de oprit van school naar links richting Calcutta / LOODS20 en net voorbij de site van de Calcutta zie je een verkeersspiegel aan je rechterkant. We nemen daar schuin rechts het voetfietspad en gaan door naar de **Spinnerij**. Aan het einde van het smalle pad slaan we linksaf. Daar kan je al het eerste boekenbeest '**Famil**' ontdekken.

Famil gaat helemaal op in de gezellige wereld van familie en vrienden.

Kies de QR code die het best bij je kind past. Scan deze en het verhaal komt tevoorschijn. Geniet samen van het voorlezen en luisteren.



Vervolg je weg. Je komt nu in **Bloemendale** terecht. Sla niet linksaf maar ga rechtdoor. We volgen Bloemendale en slaan de eerste straat, nog steeds Bloemendale, linksaf. Volg op het einde de verharde weg en sla rechtsaf als je aan de paaltjes en het speeltuig komt. Op het einde van de weg kom je in **Lovendonk**. Je staat nu rechtover het Chirolokaal.

Ga even naar rechts op zoek naar ons volgend boekenbeest. Het is '**Griddle**'.

Griddle is volledig in de ban van spanning, actie en avontuur.

Ook hier vind je verhalen. En alweer mag er worden voorgelezen. Spannend !!!



Hier vind je ook een box met stoepkrijt in. Kun je voor Griddle een griezelig monster of een bang gezicht tekenen op de straat? Zet er alvast je naam bij, maak een leuke foto met jou erbij en stuur deze naar ons door: directie@vbs-bijenkorf.be

Keer terug van waar je komt en stap nu voorbij het Chirolokaal, dat rechts van jou ligt, steeds rechtdoor.

Schuin rechts van de oprit van het witte huis, waar je op uitkomt, ontdek je een nieuw aangelegd straatje dat ons verbindt met het einde van de **Dellaertsdreef**.

Op het einde sla je linksaf en na een 30-tal meter sla je rechtsaf in de verharde **Hoekskenskerkweg**. Volg de weg tot net voor huisnummer 51 (brievenbus van huis aan je rechterkant). Sla daar linksaf in de **Keizersdreef** en na een 50-tal meter onmiddellijk weer naar links om **Varendonk** te volgen. Sla nu bij het verkeerseiland rechtsaf en vervolg de weg in de **Leo Steelstraat**. Kijk goed uit want ook hier komt een volgend boekenbeest op de proppen.

Het is '**Axi**'.

Axi leeft zich helemaal uit met doeboeken, ontdekt er spelletjes en kan urenlang knutselen.



Scan de QR code en luister naar de verhalen. Wie leest ze nu voor? En omdat we hier bij Axi wel wat ACTIE verwachten, dagen we je uit voor een spelletje.

In de aanwezige spelletjesbox kan je het nodige materiaal vinden voor een lepelrace met een knikker. Hou een wedstrijdje met je familie of vrienden. Stap vanaf Axi tot het paaltje met de rode bol met een knikker op een lepel. Je kan dit op verschillende manieren doen : lepel in één hand, andere hand op de rug of lepel in de mond en armen op je rug. Wie lukt het om als eerste over de streep te komen zonder dat de knikker valt ?

Gebruik nu je eigen blinddoek : speel het spelletje 'blindemannetje' met je familie of vriendjes net zoals in het verhaal van Jip en Janneke maar dan wel eerlijk hé !

Herhaal gerust zoveel als je wil maar berg nadien alles netjes weer op in de box. Gebruikte lepels en knickers stop je in de doos 'gebruikt'. Zo kunnen we deze afwassen en ontsmetten voor de volgende wandelaars. **Fijn dat je dit goed doet.**

Of knutsel een kunstwerk met natuurmateriaal dat je in deze box terug kan vinden en maak er een foto van en stuur deze door: directie@vbs-bijenkorf.be

We stappen verder en slaan rechtsaf richting rondpunt in de Keizersdreef maar al voor we daar zijn, slaan we linksaf en blijven we zo de **Leo Steelstraat nr 6-16** volgen. Aan het verkeerseiland kunnen we links afslaan en vervolgen we het **smalle weggetje**. We komen aan het einde uit op de **Weststraat**. Daar slaan we linksaf en steken een 25-tal meter verder de straat over op het zebrapad. We gaan nu naar rechts. Opgelet ! Speur heeft alweer een boekenbeest verstoppt. Blijf goed uitkijken op je linkerkant.

Daar zal je straks 'Dwarrel' ontdekken.

Dwarrel droomt vaak weg bij mooie gedichten en fijne gedachten.

Heb je Dwarrel gevonden ?

Scan de QR code en lees volgende gedichten voor.

Opdracht van 'Dwarrel'. Maak samen een mooi gedicht of rijmpje of schrijf een mooie gedachte op het voorziene bord zodat iedereen het kan lezen. Maak ook hier een foto en stuur deze naar ons door. Zo blijft je gedachte of gedicht bewaard want de volgende wandelaar mag het wegvegen en iets nieuws verzinnen: directie@vbs-bijenkorf.be

We zetten onze tocht verder en slaan linksaf de **Sanderuslaan** in. Bij de eerste splitsing slaan we schuin linksaf in de **Cardijnlaan**. Na een 30-tal meter steken we de straat over en vervolgen we onze weg door het smalle weggetje richting 'Ontmoetingscentrum Cardijnwijk' (zie wit bord).

Even tijd om te pauzeren ...

Er staan banken, je kan er gerust picknicken en de kinderen kunnen er naar hartenlust spelen.

Na de pauze vervolgen we onze tocht. We stappen verder langs het smalle straatje voorbij het ontmoetingscentrum tot in de **Rerum Novarumlaan**. Sla daar linksaf en sla na een eindje rechtsaf. Je komt nu in de **Bernt**. Volg de weg en ontdek alweer een boekenbeest.

Het is 'Knussel'

Knussel nestelt zich knusjes in boeken over vriendschap en liefde.

Scan de QR code en geniet van het voorlezen en luisteren naar deze knusse verhalen.

Draag elkaar een warm hart toe en geef een dikke groepsknuffel (in de gezinsbubbel!) met Knussel erbij. Maak ook hiervan een fijne selfie en stuur hem door: directie@vbs-bijenkorf.be



We stappen verder en slaan straks naar links af. We vervolgen de **Bernt** en komen bij paaltjes terecht. We nemen de doorsteek en gaan rechtdoor en houden rechts aan tot we in de **Herritakkerlaan** komen. Na een 50-tal meter slaan we rechtsaf naar **Kerkeland** en stappen we langs de parking van de begraafplaats verder. Opelet! Ons volgend boekenbeest komt in zicht.

Het is **'Fantom'**.

Fantom is de beste maatjes met draken, tovenaars en buitenaardse wezens.



Wie leest nu voor? Scan alvast de QR code.

Wie kan een fantastische toverspreuk bedenken en durft het aan om hiervan een filmpje door te sturen naar school? Wie weet word jij of je gezin wel verkozen tot beste **fantast** ! Dat zou super zijn. Je kan misschien een tak gebruiken als toverstaf en je eventueel een beetje verkleden met de sjaal of de jas van mama of papa: directie@vbs-bijenkorf.be

Bij de splitsing slaan we linksaf en stappen nu verder langs de **Muzehoek**. We nemen nu de doorsteek langs het **Cultuurcentrum Stroming**. Kijk goed om je heen op het hele terrein want vooraleer je aan de Weststraat komt, kan je alweer een boekenbeest vinden.

Het is **'Histor'**.

Histor duikt graag in verhalen over vroeger én nu.



Nu sta je hier inderdaad aan onze bib. Hier kan je veel verhalen komen uitlenen en zo extra genieten van heel veel te lezen. Ook wij hebben hier verhaaltjes voorzien. Scan je QR code en lees maar voor.

Nu je toch bij Histor bent, wist je dat we in Sleidinge een bekende kunstschilder hebben gehad? Wie heeft hem al ontdekt? Je kan hier ergens een borstbeeld van hem vinden. Weet je wanneer hij heeft geleefd, hoe oud hij is geworden en wat hij zoal schilderde ? Zoek het samen maar eens op op Wikipedia.

Ziezo, alweer iets dat we hebben bijgeleerd.

We stappen verder en zijn bijna terug op school. We komen in de **Weststraat** en gaan nu naar rechts. We steken de straat over aan het zebrapad tussen bakkerij De Roo en bakkerij Van de Putte. We stappen nu rechtdoor in het **Akkerken**. Na ongeveer 200 m nemen we het kleine straatje naar rechts achter onze kleuterschool. Schrik niet want ook daar zit nog een boekenbeest verscholen. Het is **'Giechel'**.

Giechel is een vrolijk beest met massa's gevoel voor humor.



We sluiten onze boekenbeestentocht af met een grappige noot. Scan de QR code en je ontdekt ze meteen.

Misschien kan je ook zelf al een mopje vertellen aan elkaar zodat iedereen moet lachen.

Na al dit grappen en grollen hebben we nog een klein stukje te gaan. Stap verder door het smalle straatje en je komt terug in de **Schoolstraat** terecht. Ga naar rechts tot op de oprit van onze school. De eindbestemming is bereikt.

Nog een laatste opdracht : een breinbreker



Zoek de slogan met letters uit de boekenbeesten.

Heb je onderweg goed opgelet?

De slogan bestaat uit vier woorden.



Zet alle letters die je hebt ontdekt in de juiste volgorde en je kent de oplossing.

Toch niet goed genoeg gespeurd? Wens je een **extra tip** om alsnog de slogan te vinden? Scan de QR code aan de achterzijde van het fotobord op de oprit van onze school en je krijgt een tip.

Heb je de oplossing gevonden? Stop het deelnemingsformulier in de brievenbus aan het groene hek van de school. (Schoolstraat)

We hopen dat je hebt genoten van deze bijzondere “Boekenbeestenwandeling”.

We bekijken na afloop van dit wandelproject alle ingestuurde foto's, filmpjes en oplossingen van de speurtocht. Ze verschijnen allemaal op onze schoolblog.

Uit alle ingediende deelnemingsformulieren, voorzien van de juiste slogan, trekken we meerdere winnaars. Zij worden dan extra verwend met **een boek, een boekenbon of een andere prijs!**

Groetjes van het volledige team van De Bijenkorf

